

vreemde tijden

we leven in cirkels
we geven ons bloot
het hoofd in de wolken
ontwaakt in de goot
we zien wat we willen
we houden ons groot
maar de troon is verlaten
en de koning is dood

verdwaald in de dagen
vliegen jaren voorbij
het zijn vreemde tijden

het lompe simplisme
gaat voor in de strijd
het midden wordt lichter
want de waarheid is kwijt
we schreeuwen om aandacht
maar we vinden geen tijd
dus je schuilt in de schaduw
van dit laffe verwijt

verdwaald in de dagen
vliegen jaren voorbij
het zijn vreemde tijden
verdwaald in de vragen
koopt de leugen zich vrij
het zijn vreemde tijden

de stemming sloeg om
toen de meerderheid zweeg
en de man met de hamer
de vergunningen kreeg
we vieren de sluiting
in een doodlopende steeg
met het glas halfvol
maar de flessen zijn leeg